



# Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres Đông Hành

Số 8  
Tháng 10, 2006

THÔNG BÁO

## Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Mười

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lễ Nhớ)	Ngày 7
Lễ Thánh Luca, Thánh Sứ (Lễ Kính)	Ngày 18
Lễ Thánh Simon, Jude, Tông Đồ	Ngày 28

### Lễ Việt Nam

Lễ Thánh Bốn Mạng của Cộng Đoàn Chúa Nhật ngày 5 tháng 11 lúc 1g chiều do Cha Trần Đức Phương chủ tế tại nhà thờ Westside.

Website Của Cộng Đoàn [cdmartin.org](http://cdmartin.org)

### Thay đổi giờ sinh hoạt của đoàn TNTT

- ◆ Bắt đầu tháng 10 năm 2006, Đoàn TNTT sẽ sinh hoạt từ 2pm - 4:30pm mỗi chiều Chúa Nhật.
- ◆ Đoàn phát động đọc kinh Mân Côi trong tháng 10 để kính Đức Mẹ, mỗi em sẽ nhận đọc 10 kinh mỗi ngày.

### Hôn Phối - Rửa Tội

### Thêm Súc - Xưng Tội Rửa Lễ Lần Đầu

Xin liên Lạc: Chị Mỹ Dung 456-2360 hoặc Bà Alicia Stauffer 754-4667 Ext 100

## Luôn Luôn Đọc Kinh Mân Côi Cả Khi Thấy Khô Khan Hay Chia Trí



1. Phải cố gắng đọc Kinh ngoài miệng.
2. Đồng thời suy niệm các mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi.

Lạy Mẹ, những gương tôn sùng Kinh Mân Côi mãnh liệt quá, hấp dẫn quá, không thể không lôi kéo mạnh chúng con được. Chúng con nguyện luôn luôn dâng lời chào Mẹ.

Cả khi khô lá úa, cả khi trí loãng mây trôi, cả khi lòng bạc như vôi: có Mẹ lưu ý đủ rồi!

## Châm Ngôn Cuộc Sống

**Loving:** Yêu thương là điều đầu tiên, quan trọng nhất của châm ngôn. Mọi người đều phải ý thức về yêu thương và tích cực áp dụng vào đời sống của mình. Hãy tránh những gì trái ngược với thương yêu.

**Learning:** Học hỏi là nhu cầu thực tế, bởi vì "những gì chúng ta biết thì nhỏ bé như hạt cát trên bờ biển, còn những điều chúng ta không biết lại mênh mông, bát ngát, bao la tựa đại dương".

**Listening:** Lắng nghe là nghệ thuật mà đa số chúng ta không đạt được. Người ta thích nói nhiều hơn là lắng nghe.

**Leading:** Hướng dẫn người khác là sứ mạng đưa con người lên cao, giúp họ đạt tới Chân-Thiện-Mỹ.

**Leaving:** Để lại cho đời, cho hậu thế những gì là tốt đẹp, tốt lành, để lại tiếng tốt, tiếng thơm cho con em mình.

**Letting go:** Hãy bỏ đi quá khứ đau khổ, buồn phiền của mình, hãy quên đi thù hận, hãy để sau lưng oán hờn. Đức Tân Hồng Y Thuận là chứng tá đích thực của "Tình Thương thượng Đế".

(ĐHY Francis Thuận)

## Tháng Mân Côi Đức Mẹ



### Nguồn Gốc Của Kinh Mân Côi

Vì kinh Mân Côi, tự bản chất, được cấu tạo chính yếu bởi kinh của Chúa Kitô và Lời Chào Thiên Thần, đó là kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, nên kinh Mân Côi phải là kinh nguyện đầu tiên của tín hữu đã đọc qua các thế kỷ, từ thời các thánh Tông Đồ cho đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, vào năm 1214 Mẹ Hội Thánh mới đón nhận kinh Mân Côi như hình thức hiện hành và theo cách thức mà chúng ta đang thực hành như bây giờ. Chính thánh Đaminh đã chuyển đến Giáo Hội kinh Mân Côi mà ngài đã lãnh nhận từ Thánh Nữ Đồng Trinh, như một phương thức công hiệu nhất trong việc làm cho các linh hồn theo bè rối Albigensê và các tội nhân trở lại.

Tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện thánh nhân đã nhận lãnh kinh Mân Côi như thế nào, theo cuốn sách nổi tiếng của chân phước Alan de la Roche, đó là cuốn "De Dignitate Psalterii". Khi thấy được là tội lỗi nặng nề của người ta lỗi phạm đã trở nên chướng ngại cho việc trở lại của những người theo bè rối Albigensê, thánh Đaminh liền lui vào một khu rừng ở gần thành phố Toulouse để cầu nguyện, liên li ba ngày ba đêm liền. Trong thời gian này, thánh nhân chỉ khóc lóc và phạt xác khổ hạnh hơn, mong làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài đã thực hành việc khổ hạnh đến nỗi xác của ngài trở nên rã rời, đến nỗi ngất lịm đi. Vào chính lúc ấy, Đức Mẹ, cùng với ba thiên thần theo hầu, đã hiện ra với thánh nhân mà nói:

"Đaminh yêu dấu, con có biết Ba Ngôi Chí Thánh muốn dùng khí giới nào để canh tân thế giới không?"

Thánh Đaminh đáp:

"Ôi, lạy Mẹ, Mẹ biết rõ hơn con, vì ngay sau Chúa Giêsu, Con Mẹ, Mẹ luôn là khí cụ chính yếu cho phần rỗi của chúng con".

Bấy giờ Đức Mẹ nói:

"Mẹ muốn cho con biết rằng, trong loại trận chiến này, khí giới cần phải dùng đến bao giờ cũng là Thánh Vịnh Thiên Thần, viên đá nền tảng của Tân Ước. Do đó, nếu con muốn giảng dạy các linh hồn cứ Vinh này của Mẹ."

Chối dạy, cảm thấy đầy an ủi và bùng lên lòng nhiệt thành muốn cải hối dân chúng ở tại miền ấy, thánh nhân đã đi thẳng đến Vương Cung Thánh Đường. Đột nhiên, các thiên thần vô hình đã đổ chuông để triệu tập dân chúng lại và thánh Đaminh bắt đầu giảng dạy.

Ngay khi ngài vừa bắt đầu giảng, một cơn bão xảy ra, mặt đất rung chuyển, mặt trời tối lại, đây những sắp chớp kinh thiên động địa. Còn kinh sợ hơn nữa khi dân chúng nhìn thấy một bức hình Đức Mẹ treo ở một chỗ rất tôn nghiêm giữa hai cánh tay của Người lên trời ba lần như kêu mời cuộc báo oán của Thiên Chúa đổ xuống trên họ, nếu họ không chịu ăn năn hối cải, không chịu cải thiện đời sống của mình và tìm đến nương tựa vào Mẹ Thiên Chúa.

Qua hiện tượng siêu nhiên này, Thiên Chúa muốn làm cho việc sùng kính mới là kinh Mân Côi lan rộng và làm cho kinh này được biết đến hơn nữa.

Sau cùng, nhờ lời cầu của thánh. Đaminh, cơn bão tố chấm dứt và ngài tiếp tục giảng. Thánh nhân đã dẫn giải sự quan trọng và giá trị của kinh Mân Côi một cách hết sức nóng bỏng và lôi cuốn, đến nỗi, hầu như tất cả dân thành Toulouse yêu chuộng kinh này và bỏ đi những tin tưởng sai lầm của họ. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, thánh này đã cải thiện khác thường; dân chúng bắt đầu trở lại đời sống Kitô hữu và từ bỏ nếp sống xấu xa trước kia.

(Trích từ [thoidiemmaria.net](http://thoidiemmaria.net))



## Suy Niệm Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên

Mc 10, 17-30

10/15/2006

Cô Elizabeth Assis là nhân viên thu ngân, nhân viên tính tiền của một hiệu bán quần áo tại Sao Paulo, Ba Tây, quốc gia vô địch cầu thể giới kỳ năm 94. Cô đã bị dị ứng trong nhiều cơ quan trên thân thể: luôn sổ mũi, mắt mờ, và có cảm giác như kim chích khắp nơi trên cơ thể. Cô đã cố tìm nguyên do gây ra tình trạng dị ứng đó, cô nói: "Tôi đã quét bụi, giặt thảm trải nhà, trồng lại các loại cây cối khác trong vườn, đổi hết quần áo... Vậy mà vẫn không hết bị dị ứng."

Cùng đường, cô không thể đến sở nữa, đành phải ở nhà. Nhưng điều ngạc nhiên là cũng từ đó, từ khi cô ở nhà, thì bệnh dị ứng bớt dần rồi dứt hẳn. Bác sĩ của cô cuối cùng đã phát hiện rằng cô bị một loại dị ứng khá đặc biệt, đó là dị ứng với tiền bạc, những đồng tiền nhỏ, mực và bụi bẩn trên tiền giấy đã gây một thứ phản ứng mà cơ thể của cô không chống lại được.

Hiện nay Elizabeth chỉ được dùng check (ngân phiếu) thay tiền, và nếu vô ý đụng phải bất cứ thứ tiền gì là lập tức trong người lại cảm thấy khó chịu, phải dùng đến thuốc ngay. Cô Elizabeth tâm sự: "Từ nay tôi phải xa lánh tiền bạc. Mà khổ thay, đó là cái mà tôi yêu nhất trong cuộc đời."

Đức Cha Bùi Tuần đã viết: "Tiền không bao giờ nói, nhưng bao giờ cũng có tiếng nói về tiền. Tiền chẳng cần ai, nhưng ai cũng cần tiền... Tiền dù rách, dù hôi, vẫn được quý trọng. Dù đẹp dù xấu, tiền vẫn được người ta dành cho nhiều cảm tình." Đâu đâu đồng tiền cũng nắm một vai trò quan trọng, chúng ta quá rõ sức mạnh của tư bản ở nước Mỹ. Đâu đâu tiền bạc cũng được coi là một giá trị làm nên mọi giá trị. Người có nhiều tiền được kính nể, nghề có nhiều tiền được coi là quý. Người khéo kiếm tiền được coi là người giỏi.

Nếu giàu sang là điều đáng ước mơ đáng kiếm tìm, vậy tại sao Chúa lại đưa ra lời cảnh cáo đáng suy nghĩ: "Những người giàu có vào nước thiên đàng khó biết bao... Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa."

Thật sự của cái tiền bạc tự nó không phải là một điều xấu: nó còn là một sự cần thiết giúp con người sống xứng đáng với nhân phẩm.

Tuy nhiên tiền bạc vẫn là con dao hai lưỡi như chúng ta thường nghe: "Tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu." Lời Chúa nhắc nhở: "Của con ở đâu lòng con ở đó," đã cho thấy sự nguy hiểm để dính bén của những người nhiều tiền lắm của.

Bài Phúc âm hôm nay cho thấy anh thanh niên giàu có chạy lại qui xuống trước mặt Chúa và hỏi: "Con phải làm gì để được sống đời đời?" Đó là điều không mấy người giàu có chịu làm. Anh là một người tốt, anh đã chu toàn các giới luật Chúa truyền một cách đầy đủ, và tâm hồn anh đang khao khát cái gì cao hơn, xa hơn. Cuộc sống vật chất đầy đủ không làm anh thỏa mãn, hạnh phúc. Anh muốn sống đời đời và đang kiếm tìm, đang mong chờ tiếng Chúa nhắc nhở. Thấy con người anh và thiện chí của anh, Chúa âu yếm và đem lòng thương yêu mời gọi anh theo Ngài. Nhưng thật đáng buồn, đáng thương, anh đã bỏ đi khi nghe Chúa bảo bán tất cả của cải, bỏ thí cho kẻ nghèo rồi đến theo Chúa. Phúc âm còn ghi lại, nét mặt anh sự xuống và buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Lòng dính bén của cải đã làm cho anh không có can đảm theo Chúa, đã làm cho anh không quảng đại được để dẫn thân hy sinh cho tha nhân. Sự ham muốn dính bén của cải trần thế đã làm cho anh xa Chúa, và đó là điều đáng buồn, đáng tội nghiệp.

Khi một nhà triệu phú chết, người ta tò mò hỏi: "Ông ta đã để lại những gì vậy?" Vị luật sư thừa hành đã trả lời một câu đầy ý nghĩa: "Ông để lại tất cả. Ông đã để lại tất cả."

Nếu một năm sau đây, chúng ta chết rồi tên mình được đăng trên báo và khi chết chúng ta sẽ để lại tất cả, ngày hôm nay và những ngày kế tiếp đây chúng ta sẽ làm gì và suy nghĩ ra sao?

**Lm Louis Minh Nhiên**



## Hoa Tâm

Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.

Vâng, bạn hãy nở đóa hoa **YÊU THƯƠNG** trong lòng mình, để trong nơi sâu thẳm thánh thiêng nhất ấy, không hề có một bóng dáng hận thù, bất cứ thứ hận thù nào.

Bạn hãy nở đóa hoa **BÁC ÁI** trong lòng mình, để đôi tay bạn không bao giờ lãnh đạm chối từ một sự giúp đỡ cho những người đồng hương, đồng loại, lâm cảnh thiếu thốn, nghèo nàn, trong thân phận khốn cùng.

Bạn hãy nở đóa hoa **PHỤC VỤ** trong lòng mình, để bạn luôn luôn sẵn sàng như một hướng đạo sinh trong mọi công tác thiện nguyện, vô vị lợi, mưu ích cho tha nhân. Bạn hãy hát lên: "**Chính lúc hiến thân là khi vui sống muôn đời**".

Bạn hãy nở đóa hoa **KHIÊM NHƯỜNG** trong lòng mình, để bạn nhìn nhận sự yếu đuối của một thụ tạo Thượng Đế đã dựng nên từ đất bụi, hư vô. Nếu bạn có vênh vang, tự cao tự đắc về bản thân mình, thì hãy "vênh vang về sự hèn kém của mình", như lời Thánh Phaolô.

Bạn hãy nở đóa hoa **THA THỨ** trong lòng mình, để bạn không cầm giữ bất cứ một xúc phạm nào người khác gây ra cho mình, làm tổn thương địa vị, danh dự của mình. Bạn hãy tha thứ cho người, để bạn được Thượng Đế thứ tha cho muôn vàn tội lỗi, sa đọa của chính mình.

Bạn hãy nở đóa hoa **HÒA BÌNH** trong lòng mình, để bạn không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, trái lại chỉ biết vun xới cho sự thuận hòa, cảm thông, giữa con người với con người.

Bạn hãy nở đóa hoa **XÂY DỰNG** trong lòng mình, để không khi nào bạn phá đổ, hay đập đổ các công trình chân-thiện-mỹ của những người thành tâm trên đời. Bạn hãy ghi nhớ rằng nói dễ hơn làm, phê phán dễ hơn góp ý, và phá hoại dễ hơn dựng xây.

Bạn hãy nở đóa hoa **CÔNG CHÍNH** trong lòng mình, để bạn can đảm từ khước những gì đi ngược với công bình xã hội, không đưa tay nhận lấy đồng tiền "trái phép" nào, không tham lam những của bất chính, ám mờ.

Bạn hãy nở đóa hoa **CHÂN THẬT** trong lòng mình, để bạn dứt khoát loại bỏ các thứ dối trá, gian tà.

Bạn hãy nở đóa hoa **ÁNH SÁNG** trong lòng mình, để bạn cố gắng bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không tá túc trong sào huyệt của quỷ ma, không để chúng giam hãm, nô lệ hóa mình.

Bạn hãy nở đóa hoa **CAO THƯỢNG** trong lòng mình, để bạn biết nâng mình lên trên mọi tiện lợi, tầm thường của thiên hạ, không tính toán nhỏ nhen, không hành xử theo lối tiểu nhân.

Bạn hãy nở đóa hoa **VUI MỪNG** trong lòng mình, hầu bạn đem lại hoan lạc cho những kẻ phiến sầu, tủi phận, khóc than cho định mệnh nghiệt ngã, cho tương lai đen tối, cho đường đời thử thách, lắm nỗi truân chuyên...

Cuối cùng, bạn hãy nở đóa hoa **HẠNH PHÚC** trong lòng mình, vì bạn đã diệt trừ những xấu xa trong lòng mình để cải thiện thăng tiến trở nên toàn thiện (trích từ *MauTam.net*)



### Tài Chánh 2006

	Tháng	Thu	Chi
	Chín	\$420.50	\$319.16

	Cha : Trần Đức Phương	(206)334 -8422
	Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu bdh_cdmartin@yahoo.com	754-0865