



THÔNG BÁO

Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1 giờ chiều tại nhà thờ Westside

- Chúa Nhật, ngày 20 tháng 4
- Chúa Nhật, ngày 4 tháng 5

Chúc Mừng

Chị Nguyễn thị Sang, anh Châu văn Nhân và chị Nguyễn thị Trâm đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy trong đêm Vọng Phục Sinh ngày 23 tháng 3 năm 2008.

Ngày Làm Đẹp Khuôn Viên Nhà Thờ Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 4 9 giờ sáng - 12 giờ trưa

Nhà thờ St. Michael mời tất cả chúng ta đến góp tay làm đẹp khuôn viên nhà thờ Downtown. Trẻ em đến cùng với gia đình càng tốt.

Đáp Ca: **Xin bảo toàn con lạy Chúa,
con tìm nương tựa nơi Ngài.**

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Ý chỉ chung: Cầu cho các Kitô hữu, ngay trong những tình huống phức tạp và khó khăn của xã hội hôm nay, không mệt mỏi trong việc công bố, bằng đời sống mình, Tin Mừng Phục Sinh của Đức Kitô là cội nguồn của hy vọng và bình an.

Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho các linh mục tương lai của những giáo hội non trẻ được đào tạo không ngừng về văn hóa và tâm linh hầu rao giảng Tin Mừng cho đất nước mình cũng như cho toàn thế giới.

Chúa Nay Thực Đã Phục Sinh

Sự chết và Phục Sinh của Đức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Đức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài. Đức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Đức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người. Đức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui.



Lạy Đấng Phục Sinh, xin đem niềm vui đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con mãi mê ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi vào tâm hồn chúng con. Cùng với Đức Giêsu Phục Sinh, chúng con reo vui cuộc chiến thắng khai hoàn.

Đồng hành với nhau và với Chúa



Một bà già người Đức thuật lại câu chuyện mà chính bà là người trong chuyện: Khoảng năm 1942, bà và một số người Đức bị đưa đi lưu đày xa quê hương. Tất cả là người Công giáo và cùng lao động tại một nông trường, nơi ấy không có nhà thờ cũng không có linh mục.

Nhưng mỗi chiều Chúa nhật, họ được phép tụ họp trong một nghĩa trang để cầu nguyện với nhau. Khi biết cách đó một ngàn cây số, có linh mục thì họ quyết định hàng tháng đóng góp một số tiền để mua vé cho một bà già đi đến nơi đó mang Mình Thánh Chúa về cho họ chịu. Mỗi Chúa nhật họ đều trung thành gặp gỡ nhau, sốt sắng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, cuối tháng thì rước Mình thánh Chúa.

Trong suốt 20 năm dài, cộng đoàn Kitô hữu đó sống đùm bọc, yêu thương nhau cho đến năm 1962 được trả tự do. Bà già thuật lại câu chuyện trên chính là người điều khiển cộng đoàn cầu nguyện mỗi chiều Chúa nhật. Sau khi kể lại câu chuyện này thì bà thêm: "Mặc dầu được thả về tự do, nhưng chúng tôi ra về với một niềm lưu luyến sâu đậm và nhớ nhung vô cùng những phút giây đoàn kết, yêu thương trong tình người và tình Chúa đó."

Câu chuyện cảm động ở trên một phần nào đã diễn tả được ý nghĩa của bài Phúc âm hôm nay. Hai môn đệ trên đường đi đến làng Emmau, một làng cách Giêrusalem 7 miles, một môn đệ tên là Cleopha, còn môn đệ kia có thể là chính thánh Luca mà các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng vì khiêm nhường nên thánh sử giấu tên.

Hai môn đệ cùng đi với nhau. "**Hai người**" chỉ về ý nghĩa cộng đoàn chứ không phải một người thì lẻ loi, đơn độc. Chính Chúa Giêsu đã lên tiếng, "**Nơi đâu có 2, 3 người họp nhau lại vì danh Ta thì Ta ở giữa họ**".

Ngày nay khi nói đến từ ngữ "**Emmau**" người ta thường nhằm đến ý nghĩa "**Đồng Hành**" tức: cùng đi - cùng chia sẻ - cùng hưởng nhận - cùng khích lệ - cùng giúp đỡ - cùng lo cho nhau. Đời sống đồng hành căn bản đến từ đời sống gia đình, dòng tu, hội đoàn, giáo xứ, rồi Giáo hội.

Phúc âm nói rõ 2 môn đệ cùng đi với nhau lúc đầu thì họ buồn bã (có thể họ còn thất vọng và sợ sệt nữa). Thế nhưng khi có Chúa Giêsu cùng đi với họ thì lòng họ ấm lên và hăng hái khác thường, đến nỗi ngay trong đêm đó họ quay trở lại Giêrusalem để báo tin cho 11 tông đồ. Chúng ta cũng cần có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta để nhờ "**bộ óc và bàn tay**" của Ngài giải quyết các vấn đề cho chúng ta. Hơn nữa chính sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hăng hái đi cho trọn con đường trên trần gian này.

Con đường Emmau là hình ảnh của con đường trên trần gian này. Kinh nghiệm lịch sử và chính cảm nghiệm cá nhân dạy chúng ta biết, con người không thể sống và phát triển ở môi trường lẻ loi, đơn độc được, trái lại con người cần tương trợ, đồng hành với nhau. Quan trọng hơn nữa là có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta để dù đường có quanh co, hiểm trở cũng đừng lo, vì Chúa là "**Đường**" dẫn về đích dù trên đường có tối tăm, hang hốc cũng đừng lo vì chính Chúa là "**Sự Sáng**", dù cuối cùng tử thần có nhào tới bên chúng ta cũng đừng lo vì chính Chúa là "**Sự Sống Lại**".

Lm Louis Hữu Độ, CMC

Gương Thánh Nhân

Thần Tình Yêu và Chân Lý Chúa Nhật 6 Phục Sinh (4/27/08)

Henry Manning vốn là một mục sư Anh giáo, nổi tiếng về giảng thuyết. Ngài xuất bản một cuốn sách về các bài giảng và được dân chúng hưởng ứng nồng nhiệt.

Một hôm, có người bạn thân ghé thăm và bình luận về tác phẩm mới phát hành của Henry. Trong câu chuyện, người bạn đề cập đến việc tác giả đã không có một lời nói nào về Chúa Thánh Thần trong cuốn sách rất "giá trị" của mình.

Đây là một sự thiếu sót ngoài ý muốn của Henry. Ngài cảm ơn ý kiến chân tình của người bạn. Thế rồi suốt hai năm tiếp theo, người ta thấy mục sư Henry Manning miệt mài học hỏi về Chúa Thánh Thần. Ngài đọc và nghiên cứu tất cả những cuốn sách liên quan đến đề tài Chúa Thánh Thần. Kết quả của sự học hỏi chân thành này là việc khám phá Ánh Sáng do Thần Chân Lý mang lại. Henry đã trở về với Giáo hội Công giáo vào năm 1851. Hai tháng sau ngài được phong chức Linh mục. Năm 1865, ngài trở thành Tổng giám mục Giáo phận Westminster, Anh quốc.

Tại Công đồng Vaticanô I (1869-1870), Giám mục Henry Manning nổi bật trong vai trò bảo vệ vững chắc tính chất Vô ngộ của Đức giáo hoàng. Năm 1875, ngài được tấn phong Hồng y. Từ khi trở lại Công giáo cho đến lúc qua đời năm 1892, Đức Hồng y Manning luôn có lòng yêu mến Chúa Thánh Thần cách đặc biệt.

"Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bào Chữa khác để ở cùng các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì nó không thấy cũng không biết Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở mãi nơi các con và trong các con"
(Ga 14,16-17).

Đó là lời hứa mà Chúa Giêsu, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, đã trao lại cho các môn đệ như một lời an ủi thân tình.

Chúa Thánh Thần là Đấng Bào Chữa. Ngài là luật sư biện hộ cho những tín hữu khi phải đương đầu với những mưu mẹo ác độc của thế gian. Ngài đem đến tất cả sự thật và làm chứng về Đức Kitô. Dưới ánh sáng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, con người sẽ tìm thấy chân lý toàn vẹn trong Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần là Tình yêu liên kết. Ngài cũng là Thần Chân lý, Đấng dạy người ta **yêu thương trong sự thật**. Tình yêu trong chân lý mới là tình yêu toàn vẹn, vì được Thiên Chúa Ngôi Ba tác động và dẫn lối. Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban sẽ dẫn đưa con người bước đi trong yêu thương và sự thật. Không phải cứ hề yêu nhau là cái gì cũng có thể trao ban hay lấy đi. Những quan hệ bất chính, những kiểm tìm bất công, những đam mê bất hợp pháp đều là những nẻo đường đưa đến bất hạnh. Bởi vì thiếu chân lý là thiếu tự do và hạnh phúc : *"Chân lý sẽ giải thoát con người,"* Đức Giêsu đã nói với Philatô như thế.

Yêu thương phải song hành với sự thật. Để sống yêu thương trong sự thật, lắm khi người ta phải dám chấp nhận hy sinh rất nhiều.

NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh mục (1771-1840)
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng (1777-1840)
Thánh Gioan Baotixita Đỉnh Văn Thành (1796-1840)

Cha Khoan sinh năm 1771 tại Ninh Bình. Cha phụ trách xứ Kê Vinh và coi thêm vài họ nhỏ. Cha hăng say hoạt động tông đồ, khích lệ giáo hữu sống đạo đức. Mỗi lần đi dâng lễ, giải tội, cha dẫn theo hai thầy giảng: thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu 60 tuổi và thầy Gioan Baotixita Đỉnh Văn Thành 41 tuổi. Một hôm trên đường trở về, ba người bị bắt. Khi đó cha Khoan đã 66 tuổi.

Quan Tổng trấn dùng lời ngọt ngào khuyến dụ, rồi dùng cực hình để cưỡng bách, nhưng không cách nào làm ba người thay lòng đổi dạ. Cha Khoan đã nhiều lần trả lời cho quan về niềm tin có Đấng sáng tạo vũ trụ, đó là Chúa Trời và phải tôn thờ Ngài. Mọi người đều thán phục vì sự gan dạ của hai thầy. Bị hành hạ dã man vô cùng đau đớn, nhưng trên môi miệng chỉ lặp đi lặp lại câu "Dù sống dù chết, chúng tôi không bao giờ bỏ đức tin". Ba năm cầm tù, trong trại giam luôn vang vọng tiếng hát bài ca Kinh Tạ Ơn.

Ngày 28-4-1840, tại pháp trường, cha Khoan nói với dân chúng "chúng tôi chết vì là Ki tô hữu" rồi cha hát lên cùng hai thầy hòa giọng ba lần Alleluia. Ba cái đầu cùng rơi xuống, đưa ba vị thánh về Thiên Quốc trong khúc hát Phục Sinh bất diệt. Đức Lêo XIII suy tôn ba vị lên bậc Chân Phước ngày 27-5-1900. Lễ nhớ ngày 28 tháng 4.

Cung Kính Rước Lễ

Đức Cha Athanasius Schneider của nước Kazakhstan đã viết trong một bài báo: "Nếu người ngoại đạo bước vào nhà thờ và trông thấy người có đạo có những hành vi nghiêm trang tôn thờ và kính cẩn đón rước Chúa Giê su ngự trong Bí Tích Thánh Thể thì có lẽ họ cũng phủ phục xuống mà thờ lạy Chúa.

Nhận thức về sự cực trọng của mầu nhiệm Thánh Thể cùng với sự diễn tả tâm tình thờ lạy Chúa bằng hành vi cung kính quỳ gối, việc rước lễ bằng lưỡi giúp tránh trường hợp người ta đón nhận Chúa với những bàn tay dơ nhớp hoặc làm rơi rớt những vụn nhỏ của Mình Thánh vì thiếu chú ý". Kể từ năm 1969, tòa thánh cho phép rước lễ bằng tay. Tuy nhiên, trong các thánh lễ Đức Cha cử hành, hầu hết những người tham dự đều rước lễ bằng lưỡi.

Luật buộc người muốn rước lễ phải **kiêng mọi thức ăn uống một giờ, trước khi rước lễ**, ngoại trừ nước lã. Việc giữ chay Thánh Thể là để bày tỏ lòng tôn kính Mình Máu Thánh Chúa. Chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn khao khát được rước Chúa; dọn lòng bằng tâm tình đạo đức, ăn năn thống hối lỗi phạm để xứng đáng làm đền thờ Chúa ngự vào. Rồi lên rước lễ cách trang nghiêm cung kính. Sau khi rước lễ, cần dành thời gian tĩnh lặng cảm tạ và tha thiết cầu xin với Chúa Giê su đang hiện diện trong lòng ta.

NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp



Tài Chánh - Tháng 3

	Thu	Chi
	\$1,701.00	\$200.00
	Cha : Trần Đức Phương Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu bdh_cdmartin@yahoo.com	(206)334-8422 (360)754-0865