



### Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng 1 - 08

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa	Ngày 1
Lễ Chúa Hiển Linh	Ngày 6
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa	Ngày 13

### \* Hai Thánh Lễ Việt Nam Tại Nhà Thờ Westside trong Tháng 1 - 08

1. Chúa Nhật 6/1 lúc 1 giờ chiều.
2. Chúa Nhật 20/1 lúc 1 giờ chiều.

### \* Lễ Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tý Tại Nhà Thờ Downtown Chúa Nhật 10/2 lúc 11:30 trưa.

**Đáp Ca:** Mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Người.

### Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 1-2008

**Ý chỉ chung:** Cầu cho Giáo Hội gia tăng quyết tâm tiến tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn để ngày càng làm rạng tỏ bản chất của mình là cộng đoàn yêu thương, nhờ đó phản chiếu sự hiệp thông của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

**Ý chỉ truyền giáo:** Cầu cho Giáo Hội tại Phi Châu, đang chuẩn bị cho cuộc triệu tập đặc biệt lần thứ hai của thượng hội đồng Giám Mục, biết tiếp tục trở thành dấu chỉ và khí cụ của hòa giải và công bình, trong một lục địa đang bị chiến tranh, bóc lột, đói nghèo dày xéo.

### KÍNH MỪNG MARIA

Ánh sáng lung linh, vẻ nhiệm mầu  
 Vương cung thánh điện, chốn cao sâu.  
 E rằng không xứng với chức vị  
 Mà chỉ khiêm cung đứng cúi đầu,  
 An vui vì Mẹ Thiên Chúa đến  
 Rực rỡ vinh quang, đẹp hơn châu  
 Im lìm vắng lặng không gian tối  
 An vui cho kẻ thiện tâm đầu

### Tại sao gọi là Gioan Tẩy Giả?

Gioan là tên chính thức do Ông Giacaria, ba của Gioan đặt theo ý Chúa (Luca 1:57-66). Tẩy Giả là danh hay biệt danh được thêm vào sau nhằm chỉ việc làm của Gioan là làm phép rửa sám hối và phân biệt với Gioan tông đồ (John the Apostle). Cũng có thể dùng biệt danh để chỉ nguyên quán như Giêsu thành Nadareth (Jesus of Nazareth); Phanxicô thành Assisi (Francis of Assisi 1181-1226) hay chỉ tài danh của một người như thánh Gioan Kim Khẩu (John Chrysostom 347-407). Kim Khẩu (Golden-mouthed) để chỉ tài giảng thuyết trừ danh của thánh nhân. Gioan Tẩy Giả (John the Baptist) là người làm phép rửa thanh tẩy.

### Những Ước Mơ Cao Cả

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 1994, đông đảo giáo dân của địa phận Paterson thuộc tiểu bang New Jersey đã vui mừng sung sướng và bồi hồi chứng kiến biến cố có một không hai trong lịch sử Giáo hội: lễ truyền chức linh mục cho một thầy mù, Michael Joly.

Số là sau lần giải phẫu bướu não khẩn cấp lúc 5 tuổi, thần kinh thị giác của bé Michael đã bị hư hại nặng nề. Thế giới Michael dần dần bị một bức màn đen bao phủ. Cuối cùng, bé bị mù cả hai mắt.

Thế nhưng, từ trong bức màn đen tăm tối đó đã bùng lên một ước mơ. Michael mơ ước được trở thành linh mục để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Thế nhưng mơ ước là một chuyện, còn thực hiện ước mơ lại là chuyện khác.

Đối với người bình thường, quan sát một biến cố, phân tích một sự kiện, đoán định chính xác một vấn đề đã không phải dễ dàng chi, đằng này anh Michael lại là một con người mù loà. Thành ra mộng ước của anh quả là táo bạo và xa vời, nếu không nói là chẳng thực tế chút nào.

Thế nhưng với ý chí sắt đá cộng với ơn Chúa chan hoà, anh Michael đã đấu tranh để lướt thắng bao thử thách chông gai trên con đường thực hiện ước mơ làm linh mục kia. Michael tâm sự thế này: "Khó khăn lớn nhất của tôi là việc đọc các sách triết và thần học." Mù thì đọc sách sao được!

Nhưng rồi với sự kiên nhẫn tìm tòi, anh đã phát hiện rằng computer có khả năng ghi nhận tất cả các chữ trong một cuốn sách qua máy scanner, rồi cũng chính computer sẽ đọc chúng lớn tiếng qua bộ phận chuyển âm. Và thế là anh Michael đã không bỏ lỡ cơ hội để biến ước mơ thánh thiện của mình thành hiện thực. Kết quả, anh học xong chương trình triết học và thần học và được phong chức linh mục, phục vụ Giáo hội tại địa phận Paterson.

Lùi về quá khứ cách đây 2000 năm, trên thế gian cũng từng xuất hiện những con người ôm ấp bao mộng ước thánh thiện. Họ đã cất công vượt bao gian nan để đạt đến đích cùng. Đó là ba nhà đạo sĩ hay còn được gọi là ba vua.

Mơ ước của họ là được thấy Đức Kitô, "Vua dân Do thái." Ba vua được biết đến như ba chiêm tinh gia, những người chuyên nhìn ngắm sao trời để đoán biết những biến chuyển của thế giới và con người. Thế nên khi vừa phát hiện một ngôi sao lạ và biết ngôi sao ấy báo hiệu một Đấng Cứu Thế vừa mới sinh ra cho nhân loại, tức thì ba ông lên đường. Họ ra đi với mục đích và khát mong duy nhất: tìm gặp Đấng Cứu Thế mới hạ sinh.

Có nhiều người đang trên đường tìm kiếm. Song mục tiêu kiếm tìm của họ không phải là Chúa mà là tiền bạc, của cải, danh vọng, xác thịt, đam mê... Phải chăng họ không nhận ra giá trị trường tồn và niềm vui tuyệt đối chính là Chúa; hay đời họ đang mù tối vì thiếu ánh sao soi đường?

Sau 2000 năm kể từ ngày ánh sao lạ xuất hiện, vẫn còn cần lắm những ánh sao đưa đường cho bao tâm hồn lạc lối niềm tin hôm nay. Bạn và tôi đang được mời gọi làm nên những ánh sao giữa thế giới vật chất và sa đoạ này.

Có không ít người vẫn đang thắc mắc: "Vua dân Do thái hiện đang ở đâu?" **(NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)**



**PHÚC ÂM QUA THI CA**  
**Tháng 01 Năm 2008**

**CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Năm A**

Nghe lời ba vị chiêm tinh,  
Vua dân Do-Thái Giáng Sinh nơi nào?  
Hai nguồn dư luận xô xao,  
Tin vui cho kẻ khát khao đợi chờ.  
Kẻ theo trần thế âu lo,  
Thay ngôi đổi chủ nguy cơ mất quyền.  
Khiến tâm trí chẳng được yên,  
Tìm mưu dụng kế cuồng điên bạo tàn.  
Nên đời ắt chẳng thành an,  
Lạm quyền, vô đức làm tan nát đời.

**CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỤP PHÉP RỬA**

Giêsu giáng thế cứu đời,  
Hóa thân làm một con người trần gian.  
Ngài là nhân thể hoàn toàn,  
Ngoại trừ tội lỗi khôn ngoan tuyệt trần.  
Ngài tuân giữ luật phạm nhân,  
Luật đời chân chính nhân trần khắc ghi.  
Cùng muôn người Chúa bước đi,  
Xin Gioan tẩy rửa, thực thi luật truyền

**Đừng Chờ ...**

Đừng chờ một nụ cười rồi mới niềm nở.  
Đừng chờ được yêu rồi mới yêu.  
Đừng chờ cô đơn mới nhận thức được tình bạn.  
Đừng đợi việc làm thật tốt rồi mới bắt tay vào việc.  
Đừng đợi có nhiều mới chia sẻ một chút.  
Đừng đợi vấp ngã, mới nhớ lại lời khuyên nhủ.  
Đừng đợi đón đau, mới tin vào lời nguyện cầu....  
Đừng đợi có thời giờ, mới có thể phục vụ.  
Đừng đợi có thêm kẻ đau khổ, mới xin thứ tha.  
Đừng đợi chia rẽ, mới giải hòa.  
Đừng đợi, vì bạn không biết sẽ phải chờ đến bao giờ..

**Vài Tư tưởng đơn sơ về Nhân Bản và Đạo Đức**

❖ **Khi chưa có nhân đức thật sự và khi có nhân đức thật sự**

Khi **chưa có nhân đức thật sự**, chúng ta thường sống cứng cỏi, tàn nhẫn, giận ghét, trả thù, xa lánh, nhỏ mọn, ích kỷ, xét nét, vung vãi, lằm lì, đanh đá, cau có, tẩy chay, loại bỏ, phe nhóm, mưu mô, quý quyệt ...

Khi **có nhân đức thật sự**, chúng ta biết sống kính trọng, yêu thương, đại độ, tha thứ, quên mình, nhã nhặn, vui tươi, thông cảm, nhẹ nhàng, niềm nở, cởi mở, ân cần, lắng nghe ...

❖ **Cái hại nhất và cái lợi nhất**

Cái hại nhất, là cái lưỡi. Mà cái lợi nhất, cũng là cái lưỡi. Vì sao?

Vì một lời nói của bạn có thể làm tan nát tất cả, hoặc có thể làm sập đổ tất cả.

Vì một lời nói của bạn có thể tạo dựng nên tất cả, hoặc có thể tái tạo lại tất cả.

Vậy bạn phải luôn luôn cẩn ngôn trong khi bạn phát ngôn. (LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang)

**Kính Đức Bà Maria, Mẹ của Thiên Chúa**

Đức Bà Maria âm thầm đi vào lịch sử Giáo Hội cũng như đã sống một cuộc đời thầm lặng bên cạnh Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Nhưng chính vì thế mà Đức Mẹ được Thiên Chúa nâng lên địa vị cao cả trên tất cả thiên thần và mọi loài thọ tạo. Tại cộng đồng Ephêsê năm 431, Đức Mẹ được tuyên xưng là Mẹ của Thiên Chúa. Đức Mẹ đã sống thầm lặng đến nỗi được nhắc nhở rất ít trong các sách Tin Mừng, nhưng "khi thời gian đã tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình đến, được sinh ra bởi một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc dân sống dưới lề luật."

Khi thiên thần Gabriel đến truyền tin thì Đức Mẹ đã khiêm nhường xin vâng: "Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa xin làm theo như lời Ngài truyền." Những lời này bày tỏ sự vâng lời tuyệt đối và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến trong lòng người Trinh nữ để mở ra con đường sống mới cho nhân loại. Khi Giáo hội suy niệm về tấm lòng của Đức Mẹ thì Giáo Hội tràn ngập Thánh Thần. Khi thiên thần truyền tin, và Đức Mẹ ứng thuần thì từ giờ phút đó Đức Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa vì Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Trong chương trình cứu độ, Đức Mẹ đã đóng góp vai trò đặc biệt và lớn lao. Thiên thần Gabeil đã thưa: "Hãy vui mừng vì Thiên Chúa ở cùng Bà. Lời chào chúng tỏ Thiên Chúa đã chọn Đức Mẹ và chính Đức Mẹ, được Chúa Thánh Thần soi sáng khi Đức Mẹ thốt lên: "Từ nay có nhiều thế hệ gọi tôi là người có phước."

Chúng ta cầu xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ như là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội và cũng là Mẹ của chúng ta nữa. Đó là tước hiệu cao trọng nhất mà Thiên Chúa đã dành cho Đức Bà Maria. Thật là chính đáng để ca tụng Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, tinh tuyền và cao cả trên mọi thiên thần và mọi tạo vật. Mẹ đã cứu mang Thiên Chúa làm người, Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa, chúng con chúc tụng Mẹ cho đến muôn đời. Amen

**Gương Thánh Nhân**

**Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ**

Thợ may Dòng Ba Đa Minh (1811-1839)

Nguyễn Văn Đệ người làng Bồ Trang, Thái Bình, sinh năm 1811. Vì sinh kế, cha mẹ Đệ dời về sống ở xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Đệ làm nghề thợ may, là người đạo đức, luôn nhiệt tình may những cờ quạt để trang hoàng nhà thờ và lo lắng công việc trong xứ đạo nên được mọi người yêu mến. Đệ lập gia đình, có được ba đứa con.

Ngày 29-6-1838, quân lính đến vây làng. Tôma Đệ bị bắt vì đã từ chối không đạp lên thánh giá. Đệ dặn dò vợ ở lại phải dạy dỗ con cái biết thờ phượng Chúa rồi ra đi chịu cảnh tù đầy. Sau hơn một năm bị giam cầm và nhiều lần tra khảo, dọa nạt, dụ dỗ bỏ đạo, Đệ cùng các bạn tù vẫn kiên trung theo Chúa đến cùng.

Ngày 19-12-1839, Tôma Đệ đã bị lính dùng dây thừng siết cổ cho đến chết. Ngày 27-5-1900, Đức giáo Hoàng Lêô thứ XIII đã tôn phong Tôma Đệ lên bậc Chân Phước.

Hàng năm, lễ nhớ ngày 19-12.

**Tài Chánh tháng 12, 2007**

	Thu	Chi
	\$2.391.92	\$1,307.96
	Cha : Trần Đức Phương	(206)334-8422
	Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu bdh_cdmartin@yahoo.com	(360)754-0865