



Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

Đông Hành

Số 21
Tháng 11, 2007

T H O N G B Á O

Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Mười Hai

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng	Ngày 2/12
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội	Ngày 8/12
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh	Ngày 24/12
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh	Ngày 25/12
Lễ Thánh Gia	Ngày 30/12

Lễ Viêt Nam Tại Nhà Thờ Westside

Lễ Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 lúc 1g chiều.

Lễ tháng 12

Chúa Nhật ngày 2 tháng 12 lúc 1g chiều.

Lễ Vọng Giáng Sinh

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 lúc 10g 30 tối.

Ba Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Với Linh Mục **Giuse Nguyễn Bình An**
cựu Tuyên Ủy Hải Quân Hoa Kỳ đến từ California.

Địa điểm: nhà thờ **Westside**.

✠ **Thứ Sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2007**
6:00 chiều - 9:30 tối

✠ **Thứ Bảy, ngày 01 tháng 12 năm 2007**
9:00 sáng - 9:00 tối

✠ **Chúa Nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2007**
1:00 chiều - 5:00 chiều

Thứ Bảy cộng đoàn sẽ cung cấp ăn trưa và chiều

Niên Liếm 2007

Vì vật giá tăng, bắt đầu từ năm nay xin quý vị vui lòng đóng niên liếm \$30/một năm thay vì \$20 như trước đây.

Website Cộng Đoàn <http://cdmartin.org>

Đáp Ca: Tâu Thánh Thượng, Ngài là Thiên Chúa của con, con xin chúc tụng, Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Các Bài Đọc Tháng 11

CN 4/11: Kn 11, 23 - 12, 2 (Hl 11, 22 - 12, 1) / 2 Tx 1, 11 - 2, 2 / Lc 19, 1-10

CN 11/11: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 / 2 Tx 2, 15 - 3, 5 (Hl 2, 16 - 3, 5) / Lc 20, 27-38

CN 18/11: Mt 4, 1-2a (Hl 3, 19-20) / 2 Tx 3, 7-12 / Lc 21, 5-19

CN 25/11: 2 Sm 5, 1-3 / Cl 1, 12-20 / Lc 23, 35-43

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 11-2007

Ý chỉ chung: Cầu cho các nhà nghiên cứu trong lãnh vực y khoa và những ai dẫn thân trong các sinh hoạt hợp pháp biết nuôi dưỡng tâm tình luôn tôn trọng sâu xa sự sống con người, từ lúc bắt đầu thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho tinh thần hòa giải và hòa bình tăng trưởng tại Đại Hàn.

Bên Kia Sự Chết

Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh".

Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân của chúng ta, trước khi từ giã cõi đời... Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy.

Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Đức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình.

Để giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi vào thế giới bên kia và để thể hiện mối tình thông hiệp "các thánh thông công", Giáo Hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô đã cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố. Những thế kỷ gần đây đã dành tháng 11 hằng năm cho việc đạo đức ấy. Hai ngày lễ mừng kính các thánh và cầu cho các linh hồn được ấn định vào hai ngày mừng một và mừng hai đầu tháng với những kinh nguyện rất ý nghĩa, nhắc chúng ta về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Công đồng Vatican II trong hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết như sau: "Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...".

Nói về sự bầu cử của các đấng linh hồn, Cộng Đồng viết như sau: "Khi được về quê Trời và hiện diện trước nhan Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha...". Sự trao đi nhận lại đó vừa là một việc bác ái vừa là một bổn phận thảo hiếu đáp đền, đã thực sự củng cố Giáo Hội thêm vững bền trong sự thánh thiện.

Quy cầu nguyện một mình trong nhà thờ, hay ngậm ngùi đốt lên một ngọn bạch Lạp tại một nghĩa trang nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy buồn ngủ xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thăm thiết... Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính Tình Yêu đã làm cho những người đã chết được sống và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng ta với những người chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người được bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt.

Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một người đau khổ, bệnh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dẫn thân để canh tân cuộc sống... Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử. Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Đó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Đức Tin yếu kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta. (Trích sách Lễ Sống)



Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua

25/11/2007

Vua đời, tổng thống lên ngôi,
 Trống chiêng, đại bác rền trời hân hoan,
 Đó là thời tục trần gian,
 Có quyền dụng kế mưu toan hạ người.
 Ngày bi thảm ở trên đời,
 Tình yêu Thiên Chúa lên ngôi lệ sầu.
 Lời nguyện rửa lẩn thương đau,
 Chúa ta chỉ thốt một câu rằng là:
 "Con xin cùng Đức Chúa Cha"
 "Vì làm chẳng biết xin tha họ cùng".
 Thời nay nhân loại nhìn chung,
 Lợi trần thắng thế sánh cùng tình yêu

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

24/11/2007

" Không thành công cũng thành nhân",
 Đó là lẽ sống người trần nên theo.
 Dầu đời là kiếp bọt bèo,
 Cũng không nên phí phạm theo tháng ngày.
 Kiếp nhân sinh quý lắm thay,
 Đừng tan biến tựa cỏ cây vô hồn.
 Con người nhờ có trí khôn,
 Khấn cầu Chúa dẫn theo con đường lành.
 Mưu mô, thủ đoạn, gian manh,
 Chết hơn sống nhiệm hồi tanh cho đời.
 Sống cho đáng sống người ơi,
 Tình yêu là đích tuyệt vời thực thi.

Câu Hỏi về Thánh Lễ

Tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu?

Ngày xưa, tại các xứ vùng biển Địa Trung Hải, người ta có thói quen pha một chút nước vào rượu, thường nặng và gắt.

Vào bữa Tiệc Ly (bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi chịu tử nạn), phải chăng Chúa Giêsu đã pha chút nước vào rượu nho? Có thể như vậy, tuy không có một tài liệu nào xác quyết việc này cả. Nhưng từ thế kỷ thứ II, người ta có thể xác định chắc chắn có việc pha nước vào rượu trong thánh lễ.

Nghi thức này có ý nghĩa rất hay: đó là dấu chỉ mối liên quan chặt chẽ giữa thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô; đồng thời, là sự liên kết chặt chẽ của chúng ta (tượng trưng bởi nước) với Chúa Kitô (rượu nho) làm thành lễ vật dâng trong thánh lễ. Chúa Kitô không tự hiến tế một mình, nhưng liên kết với Giáo Hội mà chính Người là đầu.

Ý nghĩa phong phú của các biểu tượng này được thể hiện trong lời cầu nguyện của vị chủ tế khi pha chút nước vào rượu nho: "Cũng như giọt nước hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con".

(dongcong.net)



Lễ Các Thánh

Ngày lễ đầu tiên trong lịch sử để vinh danh các thánh là ngày tưởng niệm "các vị tử đạo" được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư. Vào đầu thế kỷ thứ bảy, sau làn sóng trộm cắp đột nhập

các hang toại đạo, Đức Giáo Hoàng Boniface IV đã cho thu lượm khoảng 28 toa đầy những hài cốt và chôn cất lại bên trong đền Pantheon, là đền thờ các thần của người La Mã, và ngài thánh hiến đền thờ này như một đền thờ Kitô Giáo. Theo sử gia của Giáo Hội là Bede Đáng Kính, Đức Giáo Hoàng có ý định rằng "việc tưởng nhớ các thánh trong tương lai có thể thay cho việc thờ phượng mà trước đây không được dành cho thần thánh nhưng thờ ma quỷ" (Về Việc Tính Toán Thời Giờ)

Nhưng việc thánh hiến đền Pantheon, cũng như ngày kính nhớ đầu tiên các vị tử đạo xảy ra vào tháng Năm. Nhiều Giáo Hội Đông Phương vẫn kính nhớ các thánh vào mùa xuân, hoặc trong mùa Phục Sinh hoặc ngay sau lễ Hiện Xuống.

Tại sao Giáo Hội Tây Phương cử hành lễ này vào tháng Mười Một thì không ai hiểu. Người ta chỉ biết vào năm 800, thần học gia Alcuin người Anglo-Saxon cử hành lễ này vào ngày 1 tháng Mười Một, và người bạn của ông là Arno, Giám Mục của Salzburg cũng theo như vậy. Sau cùng, trong thế kỷ thứ chín, Giáo Hội La Mã đã chấp thuận ngày lễ này. (nguoitinhuu.com)

Gương Thánh Nhân

Thánh Phêrô ALMATÔ Bình (1830-1861)

Sinh năm 1830 tại San Féliz Saserra, Tây Ban Nha, Linh Mục, Dòng Đa Minh, xử trảm ngày 01-11-1861 tại Hải Dương dưới đời vua Tự Đức, phong Chân Phúc ngày 15-4-1906 do Đức Piô X, kính ngày 01-11.

Thánh Matthêu ALONSO LECINIANA Đậu, (1702-1745)

Sinh năm 1702 tại Nava del Rey, Tây Ban Nha, Linh Mục Dòng Đa Minh, xử trảm ngày 22-01-1745 tại Thăng Long dưới đời chúa Trịnh Doanh, phong Chân Phúc ngày 15-4-1906 do Đức Piô X, kính ngày 22-01.

Thánh Valentinô BERRIO-OCHOA Vinh (1827-1861)

Sinh năm 1827 tại Elorrio (Vizcaya), Tây Ban Nha, Giám Mục, Dòng Đa Minh, xử trảm ngày 01-11-1861 tại Hải Dương dưới đời vua Tự Đức, phong Chân Phúc ngày 15-4-1906 do Đức Piô X, kính ngày 01-11.

Thánh Phaolô Tổng Giám BƯỜNG

Sinh tại Phủ Cam, Huế, Quan Thị Vệ, xử trảm ngày 23-10-1833 tại Thọ Đức dưới đời vua Minh Mạng, phong Chân Phúc ngày 27-5-1900 do Đức Lêô XIII, kính ngày 23-10.

Tài Chánh tháng 10, 2007

	Thu	Chi
	\$528.00	\$99.89
	Cha : Trần Đức Phương	(206)334-8422
	Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu bdh_cdmartin@yahoo.com	(360)754-0865