



Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

Đông Hành

Số 12
Tháng 2, 2007

Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Hai

Thứ Tư Lễ Tro	Ngày 21
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay	Ngày 25

Lễ Việt Nam

- Lễ Chúa Nhật lúc 1g chiều ngày 4 tháng 3 tại nhà thờ Westside.

Tình Tâm Mùa Chay

Tình tâm với **Cha Hải Đăng** từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Bảy ngày 3 tháng 3 tại Gym St Michael Downtown.

Thứ Tư Lễ Tro 2/21/07

Downtown	Westside
9:00am, 12:00pm, 5:30pm, 7:30pm	7:30pm

Lễ chữa bệnh với Cha Dan Wetzler

Thứ Ba ngày 6 tháng 3 lúc 7 giờ tối tại nhà thờ St Michael.

Niên Liếm 2007

Vì vật giá tăng, bắt đầu từ năm nay xin quý vị vui lòng đóng niếm liếm \$30/một năm thay vì \$20 như trước đây.

Bảo Trợ Tu Sĩ

Để góp phần đào tạo Linh Mục cho Giáo Hội Việt Nam, chúng tôi kêu gọi quý vị tham gia vào chương trình Bảo Trợ Tu Sĩ. Chỉ cần \$200/một năm (khoảng \$17/ mỗi tháng) để tham gia. Một chứng sinh chi cần được bảo trợ từ 4 hoặc 6 năm. Xin liên lạc với BDH để biết thêm chi tiết.

Website Của Cộng Đoàn <http://cdmartin.org>

Xuân Đình Hội

Ngày đầu năm, theo truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta và của một số dân tộc vùng Á Châu, hôm nay là ngày đầu của một năm mới, ngày vui, ngày đại cát, ngày hạnh phúc và là ngày sinh trưởng của vạn vật, trong niềm hân hoan của ngày đầu năm mới, tôi xin kính chúc tất cả bà con giáo hữu một năm mới **Khang An Trường Thọ, Vạn Sự Như Ý và Trần Đây Ôn Chúa.**



Ngày hôm nay tất cả mọi khổ cực lo âu, chúng ta đều gác qua một bên để cùng với tất cả mọi người vui mừng đón Xuân. Ngày hôm nay hình như tâm hồn của mỗi người thanh thản hơn và dễ cảm thông với nhau hơn.

Ngày hôm nay tất cả mọi người đều trở nên dễ thương hơn, đẹp hơn và lịch sự hơn, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Năm mới đến báo hiệu cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta cũng ngắn thêm một đoạn, nó cũng như là lời nhắc nhở của Thiên Chúa với chúng ta : "Thời giờ đã mãn, hãy sám hối và ăn năn..." do đó mà khi chúng ta vui mừng đón xuân thì chúng ta cũng không quên chuẩn bị đón Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta.

Thiên Chúa là mùa Xuân, Ngài là Xuân bất diệt, Xuân vĩnh hằng Xuân trường tồn và là Xuân yêu thương, ai đón nhận mùa xuân như trẻ thơ là đón nhận Chúa Xuân đến với mình. Xin Chúa ban cho mỗi ngày của chúng ta đều là mùa xuân, để chúng ta được trở nên một người luôn dễ thương khả ái, để chúng ta luôn biết thông cảm và đón nhận tha nhân vào trong tâm hồn của chúng ta.

Mỗi ngày đều là mùa xuân thì cũng có nghĩa là chúng ta chính là mùa xuân cho đời vậy. Hạnh phúc thay! Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta trong năm mới này. (Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb)

Tóm tắt sinh hoạt và thành quả năm 2006



- ✦ 18 Thánh Lễ VN
- ✦ 4 em nhỏ lãnh nhận bí tích rửa tội
- ✦ 2 vị tân tòng
- ✦ 2 đôi bạn trẻ lãnh nhận bí tích hôn phối
- ✦ 2 buổi tình tâm dưới sự giảng huấn của cha Phạm quốc Tuấn đến từ VN và của cha linh hướng Trần Đức Phương.
- ✦ Bắt đầu tổ chức mừng lễ Các Thánh Tử Đạo VN hàng năm.
- ✦ Ghi lại sơ lược lịch sử cộng đoàn từ ngày thành lập.
- ✦ Phát hành tờ báo Đông Hành hàng tháng
- ✦ Phổ biến thánh thư và phúc âm bằng tiếng Việt hàng tuần trong các Thánh Lễ Mỹ
- ✦ Thiết kế và ra mắt website của cộng đoàn www.cdmartin.org
- ✦ Gây quỹ bằng cách giúp bán lakefair được \$1000.
- ✦ Gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt miền trung VN \$2659.
- ✦ Đoàn TNTT tổ chức trại hè liên đoàn, tình tâm mùa chay, tình tâm với các đoàn thể bạn, tham gia khóa huấn luyện tổng đồ đội trưởng và có 10 em thiếu nhi mới gia nhập đoàn.

BDH rất cảm kích những cộng tác của anh chị em trong năm qua để chúng ta đạt được những thành quả nêu trên. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Chúc Nhau

Ta hoan hỷ mừng Xuân Đình Hội, Chúc cho nhau phần khởi vững tin. Mỗi người luôn biết quên mình, Sống cho kẻ khác chân tình vị tha.



Đời nhân thế như hoa tươi nở, Lấy tình yêu hỗ trợ cho nhau. Thế trần hết cảnh thương đau, Vết thương chia rẽ được mau chữa lành.

Mọi người quyết đấu tranh diệt ác, Cùng cất lên bản nhạc yêu thương. Bởi đây chính thật con đường, Giêsu-Đức Chúa khai trương giữa đời.

Nhân thế hưởng què trời vinh hiển, Tất cả cùng diện kiến thiên nhan. Ở trong cõi phúc Thiên Đàng, Xác hồn ai nấy chứa chan phúc lành.



Mẫu Tâm



BÀI ĐỌC I

1 Sm 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Thời ấy, vua Sa-un khởi hành xuống sa mạc Díp, đem theo ba ngàn tinh binh của Ít-ra-en, để lùng bắt ông Đa-vít đang ở đó. Ban đêm, ông Đa-vít và ông A-bi-sai đến nơi vua Sa-un đóng quân và thấy vua nằm ngủ ở giữa trại, cây giáo của vua thì cắm xuống đất gần đầu vua; còn ông Áp-ne, viên tướng chỉ huy, và quân sĩ thì nằm chung quanh.

Ông A-bi-sai nói với ông Đa-vít: "Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của ông vào tay ông. Ông để tôi lấy chính mũi giáo của hắn mà ghim hắn xuống đất, một nhát thôi, tôi sẽ không cần đâm đến nhát thứ hai." Nhưng ông Đa-vít nói với ông A-bi-sai: "Đừng giết nhà vua, vì có ai đưa tay hại người Chúa đã xúc đầu tấn phong, mà không bị phạt?" Ông Đa-vít bèn lấy cây giáo và bầu nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi hai người ra đi. Không ai thấy, không ai biết, cũng chẳng ai thức dậy: mọi người đều ngủ, vì Chúa đã cho một cơn hôn mê bao trùm lấy họ.

Ông Đa-vít sang triền núi bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở xa; giữa ông và họ có một khoảng cách lớn. Ông Đa-vít nói: "Cây giáo của đức vua đây! Một người thanh niên sang mà lấy! Chúa sẽ trả cho mỗi người tùy theo đức công chính và lòng trung thành của họ. Hôm nay, Chúa đã trao ngài vào tay tôi, nhưng tôi đã không muốn đưa tay hại người Chúa đã xúc đầu tấn phong." Lời của Chúa.

**Đáp Ca: Lạ lùng thay, danh Chúa khắp hoàn cầu
Lạ lùng thay, danh Chúa khắp hoàn cầu**

BÀI ĐỌC II

1 Cr 15: 45-49

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinthô.

Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Lời của Chúa.

PHÚC ÂM

Lc 6: 27-38

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyện rửa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.

Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác."

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đầy đủ lượng đã dẫn, đã lã và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy".

Phúc âm của Chúa.

Suy Niệm

"Hãy Nhân Từ Như Cha Các Con Là Đấng Nhân Từ..."
Gương nhân từ của Ronald Cotton có thể là một gương lành cho chúng ta noi theo.

Vào ngày 17 tháng 11, 1985, Ronald bị kết án tù chung thân vì tội hãm hiếp cô Jennifer Thompson. Lúc đó chàng chỉ có 22 cái xuân xanh. Vì tiểu sử không tốt, một vài tang chứng bất động, và nhất là vì nhân chứng quá quyết liệt là Jennifer, Ronald đã bị kết án tù chung thân, mặc dù chàng vô tội. Một vài năm sau, Ronald được tái xử vì cảnh sát đưa ra một số tang chứng nói lên sự trong sạch của chàng. Nhưng đến khi Thompson lên bục lần thứ hai, đoàn cử tri cùng những mọi người trong tòa đều cảm thấy sự oán hận của nàng. Và nàng vẫn chỉ thẳng vào mặt Ronald và khẳng định chàng là hung thủ trong đêm bắt hạnh kia. Ronald gục đầu và ngen lời, và chàng bị kết án tù chung thân lần thứ hai.

Trong tu Ronald đọc Thánh Kinh và cố bỏ đi những thói hư tật xấu. Chàng vẫn không nản lòng. Chàng viết báo và nói cho bất cứ những ai lắng nghe về sự oan ức của chàng. May mắn cho chàng, Richard Rosen, vị giáo sư dạy luật ở University of North Carolina, thương cảm cho chàng. Giáo Sư Richard cảm thấy án tù chung thân của Ronald không ổn vì chỉ dựa trên lời chứng của một người. Giáo sư xin thử tế bào DNA của Ronald và Bobby Poole, người bị bắt vì một vụ hiếp dâm khoảng một tiếng sau vụ hãm hiếp của Thompson. Chứng cứ rành rành: Hung thủ là Bobby" Ronald vô tội và đã chịu tù cách oan uống suốt 11 năm trường.

Sau khi biết là Ronald vô tội, Thompson thực ân hận và thốt lên: "Làm sao để trả lại 11 năm cho Ronald?" Nàng Thompson xin được gặp mặt Ronald tại một ngôi nhà thờ. Với tất cả nghị lực trong mình, nàng đến gặp Ronald. Nàng nói: "Tôi thực xin lỗi. Nếu tôi nói lời xin lỗi hăng ngay trong suốt đời tôi, nó cũng không thể diễn tả được những gì mà tôi đang cảm nghiệm trong tâm hồn." Ronald nhẹ nhàng và bình tĩnh đáp lại: "Tôi không giận cô. Tôi chưa bao giờ giận cô. Tôi chỉ muốn cô có một cuộc sống tốt." Hai người hàn huyên khoảng 2 giờ, trước sự ngạc nhiên của những người thân, và với giọng lệ thứ tha, Ronald và Thompson trao nhau cái ôm bình an (**Lm. Âu Quốc Thanh**)

Tâm Tình Tạ Ơn

Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành hồn xác trong một năm qua. Chúa ban ơn cho ta với tình thương vô điều kiện. Thiên Chúa là Đấng làm cho mặt trời soi chiếu trên người lành cũng như kẻ dữ; cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Thiên Chúa ban ơn cho tất cả mọi người. Thiên Chúa không đòi ta phải trả ơn Ngài, nhưng những kẻ chịu ơn như chúng ta lại phải biết ơn Ngài.

Một ơn lành quan trọng nữa Chúa ban cho hầu hết mọi người đó là thân xác. Chúa ban cho chúng ta một thân thể lành mạnh. Tạ ơn Chúa. Có biết bao người mù lòa cả đời họ chỉ toàn là bóng tối. Họ ước ao một lần được nhìn thấy trăng sao mà không được. Còn chúng ta, Chúa ban cho đôi mắt sáng để chiêm ngưỡng biết bao cảnh đẹp, nhìn ngắm biết bao gương mặt người thân. Tạ ơn Chúa.

Hằng ngày, Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn lành tuyệt vời qua những người anh chị em xung quanh. Xin hãy tạ ơn Chúa và xin cảm ơn nhau.

Ai đó đã nói rằng:

Bạn bất hạnh bởi vì bạn chỉ những nhìn thấy những gì bạn KHÔNG có, mà không nhận ra những gì bạn đang CÓ. Để hạnh phúc chúng ta hãy đếm những niềm vui, đừng đếm những nỗi buồn; hãy đếm những bạn thân, đừng đếm những kẻ thù; hãy đếm những nụ cười, đừng đếm những giọt lệ; hãy đếm những mạnh khỏe, đừng đếm những ốm đau; hãy đếm những hồng ân, đừng đếm những hoạn nạn. Có như thế đời chúng ta sẽ ngập tràn hạnh phúc vì luôn sống trong ơn Chúa, luôn cảm nghiệm được tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyễn Xuân Trường

24 vị bỏ mình trên con đường truyền giáo trong năm 2006

Fides - Trong thống kê ghi ngày 30/12/2006 và được công bố ngày 2/1/2007, thông tấn xã Công Giáo Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cho biết trong suốt năm 2006 đã có 24 linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân bỏ mình trên con đường truyền giáo khi phục vụ tại các miền truyền giáo hay giữa các thành phần kém may mắn trong xã hội.

Tại Phi Châu, 9 linh mục, 1 nữ tu và 1 giáo dân truyền giáo bị giết. Thê thảm nhất là Kenya với 3 linh mục bị giết, kế đến là Nigeria với 2 linh mục. Nữ tu duy nhất hy sinh tại Phi Châu là sơ Leonella Sgorbati, người trong giờ phút hấp hối đã luôn miệng xin Chúa tha thứ cho những kẻ giết chị tại Mogadishu, Somalia. Cái chết của chị được nhiều người cho rằng do các thành phần Hồi Giáo cực đoan trả thù cho bài diễn từ của Đức Thánh Cha tại Regensburg. Giáo dân truyền giáo duy nhất bị giết tại Phi Châu là chị Idalina Neto Gomes, người Bồ Đào Nha, hy sinh tại Mozambique.

Tại Mỹ Châu La Tinh, 6 linh mục, 1 sơ huynh và 1 giáo dân điều hợp viên dòng Salêgiêng đã bị giết. Trong đó, nổi bật nhất là 2 linh mục bị giết tại Ba Tây. 1 nữ tu người Mỹ bị giết tại Guatemala khi chị điều hành một trung tâm hướng nghiệp cho các cựu tù nhân. Chị đã bị một cựu tù nhân giết.

Á Châu chứng kiến cái chết của 2 linh mục, 1 nữ tu và một giáo dân Công Giáo truyền giáo. Trong đó, Ấn Độ là nơi đổ máu 1 linh mục và 1 anh giáo dân Công Giáo truyền giáo. Một nữ tu bị Hồi Giáo giết tại Ambon, Moluccas. Cha Andrea Santoro, linh mục truyền giáo người Ý bị giết tại Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi ngài đang quy cầu nguyện sau thánh lễ.

Một sơ huynh dòng Thánh Gioan Thiên Chúa bị giết tại Port Moresby, Papua New Guinea.

Cuối cùng, thông cáo của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cũng không quên nhắc đến những trường hợp hy sinh vì đức tin, những trường hợp bị bách hại và bị ngược đãi vì đức tin của cơ man những linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân trên toàn thế giới, đặc biệt tại các nước cộng sản và các nước Hồi Giáo. (vietcatholic.net)

Người Công Giáo chiếm được khối đa số trong Quốc Hội Hoa Kỳ

Washington - Sau buổi lễ tuyên thệ hôm 4/1/2007 của các tân thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ, thông tấn xã Reuters đã thực hiện một cuộc phân tích trên các liên hệ tôn giáo của các thành viên Quốc Hội. Phân tích của thông tấn xã Reuters cho thấy người Công Giáo đã chiếm được khối đa số trong Quốc Hội Hoa Kỳ.

Khối người Công Giáo đông gần gấp đôi khối thứ nhì là khối người Tin Lành Baptists. Bên cạnh những nhóm Tin Lành khác nhau, người ta thấy có sự hiện diện của các tôn giáo khác như 15 người theo Mormon, 1 người Adventist, 2 Phật Tử và 1 người Hồi Giáo đầu tiên trong Hạ Viện Hoa Kỳ.

Kết quả thực hiện bởi Americans for Religious Liberty cho thấy trong Quốc Hội Hoa Kỳ các nhóm đông nhất như sau: Công Giáo (155 vị), Baptists (67 vị), Methodists (61 vị), Tin Lành Trưởng Lão (44 vị), và Do Thái Giáo (43 vị). (Nguyễn Việt Nam)

Tâm Tình Sám Hối

Tại Việt Nam, tết đến, ai ai cũng quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Ở những vùng quê nghèo không có bình tắm nóng lạnh, trong mùa đông giá rét nhiều người ngại hàng tuần không tắm, thế nhưng tết đến, dù trời có rét cỡ nào đi nữa thì cũng phải cố gắng tắm một cái thật kỹ càng để đón tết. Mọi người muốn sạch hơn, muốn đẹp hơn, muốn thơm hơn để đón tết. Điều đó rất tốt.

Thế nhưng nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm làm sạch bên ngoài mà quên không làm sạch tâm hồn. Tâm hồn ta ai mà chẳng chứa rác bẩn là những tội lỗi thì ta lại không quan tâm để ý.

Linh mục Nguyễn Trọng Tước đã viết: " Rác chỉ làm bẩn cuộc đời, còn tội đã biến cuộc đời thành rác". Tội nguy hại quá! Cây cối trong trời đất từ mùa đông sang mùa xuân cũng biết trút bỏ hết lá vàng vò khô để nảy nở những chồi non lộc mới, để có một sức sống mới.

Ước gì, mỗi người trong chúng ta khi vứt bỏ tất cả những gì là bẩn thỉu cũ kỹ ra khỏi nhà để đón tết, thì chúng ta cũng biết vứt bỏ tất cả tội lỗi, những tính mê nết xấu là những rác rưởi tâm hồn qua bí tích hòa giải. Có như thế, chúng ta mới thực sự sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho trọn vẹn cả hồn lẫn xác để đón tết.

Tâm Tình Tha Thứ

Có hai thứ mùa xuân: mùa xuân của đất trời và mùa xuân của tâm hồn. Nắng ấm của mùa xuân đất trời làm cho những cành cây khẳng khiu cằn cỗi đâm chồi nảy lộc xanh tươi, thì chính sự tha thứ của mùa xuân tâm hồn cũng làm cho những liên hệ tình thân đã khô héo thì nay nảy nở những chồi lộc yêu thương mới.

Nếu ta không tha thứ, thì gió vẫn dịu mát, nắng vẫn chan hòa, bầy chim vẫn vui hót, chỉ có riêng lòng ta là cay đắng vì những hận thù mà thôi. Vậy thì tha thứ không chỉ được lợi cho kẻ được tha, mà còn được lợi cho chính người tha thứ. Có lẽ chúng ta đã sám hối, đã xin lỗi, đã giao hòa với Chúa rồi, nhưng chúng ta cần khiêm tốn, can đảm và thật lòng xin lỗi nhau. Chính khi những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ đến gặp gỡ và xin lỗi nhau, tha thứ cho nhau thì lúc đó mùa xuân tâm hồn bừng nở những đóa hoa yêu thương ngát hương hạnh phúc.

Nếu mỗi người luôn sống trong tâm tình tạ ơn, đồng thời biết sám hối và tha thứ cho nhau, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một mùa xuân tâm hồn vô cùng xinh tươi, mùa xuân ấy không chỉ có ở mấy ngày tết nhưng nó kéo dài cả cuộc đời chúng ta. Chúa là mùa xuân vĩnh cửu. Có Chúa trong lòng, đời chúng ta luôn tràn ngập niềm vui, tình yêu và hạnh phúc.

Nguyễn Xuân Trường



Công thức nấu món đêm 30 Tết

Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch hết tất cả những gì không tốt, không hay..rồi để cho ráo nước; cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần; trộn đều với:

- Một chút tin yêu
- một chút kiên nhẫn
- một chút can đảm
- một chút cố gắng
- một chút hy vọng;
- ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước;



đem ngâm một lát trong dung dịch" Những điều tâm niệm của mình; vớt ra, thái nhỏ, đổ tất cả vào "**Nồi yêu thương**" và nấu với "**Lửa vui mừng**". Đem ra ăn với "**Nụ cười**" trong chén "**Bao dung**" và gắp bằng "**Đũa vị tha**". Luôn cầu chúc mọi điều tốt lành đến với mọi người. (*sưu tầm*)

Trong Cựu Ước, việc xúc tro và mặc áo nhậm được dùng để thực hành và biểu lộ lòng thống hối cá nhân hay toàn thể cộng đoàn dân Israel. Tro chỉ thân xác chúng ta là bụi tro, sẽ phải chết (xc. St 3,18.27; Giob 34, 17; Gr 6, 26; 25, 34; Est 4,13; Is 58, 5; Dn 9,3; Giona 3,6; Giudith 4,16; 9,1).



Trong truyền thống các đan sĩ và tu viện, tro được dùng để nói lên mối liên hệ với sự chết và sự khiêm nhường thống hối trước mặt Chúa. Vì thế, các tu sĩ, các đan sĩ có tục lệ tại một số nơi, muốn nằm trên đồng tro với chiếc áo nhậm để chết. Thánh Martino thành Tours bên Pháp đã nói: "Không gì xứng hợp hơn cho một tu sĩ là việc nằm chết trên đồng tro bụi". Các vị này lấy tro đã được làm phép trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, rồi vẽ hình thánh giá trên đất, trên đó còn trải thêm áo nhậm và rồi các vị nằm trên đó khi hấp hối và khi chết. Các tu sĩ cũng có thói quen trộn tro vào bánh như của ăn. Đó là một hình thức hãm mình nhiệm nhật mà các tu sĩ phải giữ.

Từ đây chúng ta nhận ra, trước tiên Giáo hội đã đặt nền tảng cho việc thống hối, đó là nhìn nhận lại tình trạng nguyên tuyền của ơn thánh đã bị mất do tội nguyên tổ, và hậu quả là con người xa Thiên Chúa, trốn tránh Thiên Chúa. Con người sẽ phải chết như là một hậu quả của tội lỗi. Vì thế cần phải "quay trở lại" một cách tận căn, như ý nghĩa diễn tả qua từ "canh tân" trong ngôn ngữ Do thái, là quay ngược lại với 360 độ. Đàng khác suy tư về bụi tro, để cho thấy sự yếu hèn của mình và tính cách tùy thuộc vào Thiên Chúa vì con người được Ngài tạo dựng. Nhưng Thiên Chúa đoái thương và ban ơn cứu rỗi. Phụng vụ đã diễn tả nền tảng này qua các biểu hiệu và các lời kinh của ngày Thứ Tư Lễ Tro.

Cùng với một số biểu hiệu khác được Giáo hội dùng trong Mùa Chay, như màu áo lễ tím, không đọc Kinh Vinh Danh, không trưng bông hoa trên bàn thờ, không dùng đàn trong thánh lễ, bụi tro cũng được dùng để cho thấy tính cách thống hối của Mùa Chay và thân phận của con người hay chết.

Nói tóm lại, lễ nghi làm phép tro và bỏ tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro gọi ra cho tín hữu về một thời điểm quan trọng đang bắt đầu liên hệ tới ơn cứu rỗi của họ, đó là Mùa Chay. Đồng thời, lễ nghi khởi đầu này cũng đề ra cho tín hữu một hành trình phải đi theo trong thời gian suốt Mùa Chay.

Hành trình đó là thực hành các việc làm biểu lộ sự thống hối, sống bác ái; đàng khác, tín hữu cũng phải đi sâu vào tâm tình thống hối, khi suy tư về thân phận con người, về lỗi lầm của mình và nhu cầu khẩn thiết phải trở về, phải canh tân cuộc sống. Tuy nhiên, tín hữu không làm những việc này trong ý thức khổ hạnh cá nhân, nhưng là để hướng về ơn cứu rỗi Chúa Kitô đã thực hiện và Giáo hội đang chuẩn bị mừng trong đại lễ Phục sinh.

Ngày nay các biểu hiệu bên ngoài, như thống hối công cộng, như mặc áo nhậm, như đi chân không trong cuộc hành hương, vv. không còn được thực hiện như xưa, vì hoàn cảnh xã hội đổi thay, nhưng thái độ và ý chí thống hối, canh tân trở về vẫn phải in khắc sâu đậm trong tâm mỗi người. Mỗi người sẽ tự đưa ra cho mình một số những thực hành thống hối trong cuộc sống cụ thể để biểu lộ ý nghĩa và tinh thần của lễ nghi xúc tro.

Rôma

Danh - Lợi - Thú

Trong Chúa Nhật I Mùa Chay, cả ba bài Tin Mừng (Chu kỳ Năm A, B, C) đều nói đến việc Chúa Giêsu "để cho quỷ (Satan) cám dỗ".

Cả ba lần chịu cám dỗ, Chúa Giêsu đều dùng lời "Thánh Kinh" để chống lại 'tên cám dỗ'. Sau ba lần cám dỗ không được, quỷ (Satan) bỏ đi "chờ dịp khác" (theo Thánh Lucca) và "các Thiên Thần đến hầu hạ Ngài" (theo Thánh Mátthêu). Riêng Thánh Mátcô có nói đến sự việc 'Chúa Giêsu sống giữa loài vật trong hoang địa'.

Về địa điểm khi Chúa bị cám dỗ, cả ba Tin Mừng đều ghi là "nơi hoang địa", còn thời gian là sau (trong) 40 đêm ngày (nhịn ăn uống). Ngoài ra cả ba sách Tin Mừng đều ghi lại việc Cám dỗ sau biến cố Chúa Giêsu đến xin Thánh Gioan Baotixita làm "phép Rửa cho Ngài" và Thánh Thần Chúa hiện ra dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên Ngài và có tiếng từ trời nói: "Đây là Con yêu dấu của Cha...". Như vậy, biến cố Chúa chịu cám dỗ đó xảy ra vào những ngày mở đầu cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu; vì thế bài Tin Mừng theo Thánh Mátcô (Năm B) có nói đến việc Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời và nói:

"Thời giờ đã tới; Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng". "Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng" là chương trình sống cho Mùa Chay, và cũng là chương trình sống cho cả cuộc đời chúng ta trong suốt cuộc hành trình Đức Tin (vừa dài, vừa nhiều gian khổ, và đầy những cám dỗ thử thách) tiến về "Hứa Địa" là "Quê hương thật của chúng ta! ('Sinh ký tử quy', Sống gửi, thác về là như vậy!).

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta cố gắng thắng cơn cám dỗ; 'ma quỷ bỏ đi!' nhưng 'chờ dịp khác!' và như vậy cuộc đời của con người chúng ta luôn phải đối diện với cám dỗ và thử thách. Vì thế Giáo Hội ở trần gian còn được gọi là Giáo Hội chiến đấu (đối với Giáo Hội trên trời là Giáo hội chiến thắng, và Giáo hội đau khổ nơi luyện tội). Đã chiến đấu thì cũng có lúc thắng, lúc bại. Có những khi vì yếu đuối, chúng ta trót sa ngã phạm tội cách này, cách khác. Lúc đó chúng ta cần ăn năn sám hối và nhờ lòng tin vào "Chúa là Đấng Tử bi và Nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương..." chúng ta can đảm đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình qua sa mạc cuộc sống, nhờ 'Cột Lửa' là ánh sáng Đức Tin soi dẫn... Cứ đi và đi mãi đến cuối cuộc đời.

Có vô vàn cơn cám dỗ khác nhau; nhưng tất cả đều quy về ba mối chính: DANH - LỢI - THÚ... Ham danh, ham lợi ham phú quý là bản tính của con người. Ai cũng muốn địa vị cao sang, ai cũng muốn giàu có ai cũng ham thích thú vui.

Chúa Giêsu đã "để cho quỷ cám dỗ" để dạy chúng ta: Phải chấp nhận cám dỗ và thử thách (cf. Tho Roma 12, 12); nhưng để thắng cám dỗ chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa (Kinh Thánh) "vì tinh thần thì mạnh mẽ, nhưng thể xác thì yếu đuối..." (Mátthêu 26:41). Hạ mình khiêm tốn, "nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro..."; Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ những người có tinh thần khó nghèo và khiêm tốn; 'vì Kinh Thánh có lời viết : Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng; nhưng ban ơn cho những người có lòng khiêm nhường' (Giacôbê 4:6...).

Hành trình Đức Tin là một cuộc "đồng hành"; chúng ta cần thông cảm yêu thương lẫn nhau, tha thứ và cầu nguyện chung cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, "chị ngã, em nâng..." thay vì lên mặt tự phụ, khinh chê, dèm pha và kết án người khác. "Cầu nguyện... hãm mình (ăn chay)... và sống tinh thần bác ái yêu thương (làm phúc, bố thí), là những phương thế tuyệt vời để thắng cám dỗ, để đền tội, để được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và giúp đỡ chúng ta trên con đường về quê thật là Nước Hằng Sống.

Xin Chúa thương chúc lành cho mỗi người chúng ta trong Mùa Chay Thánh năm nay. Xin Mẹ Maria và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta.

LM. Anphong Trần Đức Phương

Tài Chánh 2007

	Tháng	Thu	Chi
	Giêng	\$ 826.00	\$102.98
	Cha : Trần Đức Phương		(206)334-8422
	Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiếu bdh_cdmartin@yahoo.com		754-0865