



Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres

Bản Tin Cộng Đoàn

Số 3
Tháng 4, 2006

T H Ô N G B Á O

Các Lễ Đáng Ghi Nhớ Trong Tháng Tư

Chúa Nhật Lễ Lá	Ngày 9
Thứ Năm Tuần Thánh	Ngày 13
Thứ Sáu Tuần Thánh	Ngày 14
Thứ Bảy Lễ vọng Phục Sinh	Ngày 15
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh	Ngày 16



Chương Trình Tuần Thánh

Năm nay Ban Điều Hành không mời được Cha về giúp cộng đoàn trong Tuần Thánh. Xin mời quý vị tham dự tại St Michael:

Thứ Năm Tuần Thánh	13/4	7:30pm	Downtown
Thứ Sáu Tuần Thánh	14/4	7:30pm	Downtown
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh	15/4	9:00pm	Downtown

Lễ Việt Nam

Lễ Phục Sinh	16/4	3:00pm	Westside Chapel
Lễ Tháng 5	7/5	3:00pm	Westside Chapel

Bài Đọc và Phúc Âm

Hàng tuần bằng tiếng Việt tại các Lễ Chúa Nhật:
+ 9:30am - Downtown
+ 11:30am - Downtown
+ 10:30am - Westside

Rửa Tội

Lớp hướng dẫn cho Cha Mẹ có con em cần được rửa tội vào 3 tối thứ Năm ngày 4, 11 và 18 tháng 5 từ 6:30pm - 8:30pm tại St Michael.
Xin Liên lạc: Bà Alicia Stauffer
754-4667 ext 100

Chầu Mình Thánh Chúa

Vào mỗi chiều thứ Bảy từ 2pm - 3pm tại Nhà Nguyễn bên cạnh nhà thờ St Michael Downtown.

Chúc Mừng

- ♦ Bà Kim Trang Nguyễn sau một năm học giáo lý sẽ được rửa tội vào Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 15/4.
- ♦ Anh Chị Sơn Nguyễn có con đầu lòng là Kim-Thy Lydia sẽ được rửa tội vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 16/4.

Tại sao gọi cách oái oăm là Good Friday?

Trong Ngày Thứ Sáu trên đồi Calvê đó, con người đã phạm vào một tội lỗi khủng khiếp nhất. Oái oăm thay ngày ấy lại được gọi là Good Friday. Chữ Good Friday là một đặc thù của tiếng Anh. Trong tiếng Đức, chẳng hạn, người ta gọi là Karfreitag. Tiếp đầu ngữ Kar có nghĩa là than khóc. Như vậy trong tiếng Đức, người ta gọi Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là Ngày Than Khóc

Và đó chính là những gì các môn đệ Đức Kitô đã làm vào lúc biến cố bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại xảy ra. Họ than khóc. Than khóc vì thương Thầy mình, vì cảm thấy mình hèn đã bỏ Thầy mà chạy, đã khinh sớ chối Thầy đến ba lần. Có những người giải thích Good Friday có lẽ là dạng viết tắt hay dạng nói trại đi của God's Friday, cũng như good-bye là dạng tắt của God be with you (Chúa ở cùng bạn).

Dù giải thích kiểu gì thì người ta cũng cố cho rằng chữ Good trong Good Friday không có ý nghĩa là good, là "tốt" như thông thường. Tuy nhiên, trong ánh sáng của đức tin Công Giáo, chúng ta biết rằng chữ Good trong Good Friday thực sự có nghĩa là good, là "tốt". Cố nhiên, không phải good về phía Đức Giêsu là Đấng chịu đau khổ và sỉ nhục trong một cái chết hoàn toàn bất lực và tức tưởi, nhưng good cho chúng ta.

Lịch sử toàn bộ Cựu Ước là lịch sử mà Thiên Chúa đã sai đến với nhân loại những vua, những tiên tri, những thầy cả để lôi kéo con người trở về với Ngài. Và sau cùng, vì quá yêu chúng ta nên Ngài đã sai chính con Ngài đến gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta và Thiên Chúa đã không giang tay ngăn lại những nhát búa tàn nhẫn để Đức Giêsu hoàn tất sứ mệnh của Ngài là nên một dấu chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta quyết liệt đến mức hy sinh luôn Con Một Ngài cho chúng ta, để giao hòa chúng ta với Chúa Cha, để chúng ta có thể kêu lên tiếng "Abba", Cha ơi, thân thương với Thiên Chúa. Không có Ngày Thứ Sáu trên đồi Calvê thì chúng ta vẫn còn chìm trong bóng đêm của tội lỗi và vẫn không thấy được ánh sáng vinh quang Phục Sinh.

Chính ý nghĩa đó mà chúng ta gọi Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là Good Friday.



1. Tại sao Chúa Nhật thứ VI Mùa Chay lại được gọi là Chúa Nhật Lễ Lá?

Ngày Lễ Chúa Nhật bắt đầu Tuần Thánh gọi là Lễ Lá, vì có cuộc kiệu lá để kỷ niệm việc Chúa Giê-su long trọng tiến vào Giêrusalem để hoàn tất Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người. Tục lệ này khởi đầu tại Giêrusalem vào cuối thế kỷ thứ IV.

2. Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng ta ý thức gì?

Nghi thức làm phép lá và rước lá nêu cao vương quyền của Đức Ki-tô, đồng thời để giúp chúng ta sống lại cảnh tượng Chúa Ki-tô khải hoàn tiến vào Giêrusalem Người muốn tỏ uy quyền và vinh quang của Người để chúng ta bền vững, tin tưởng và trung thành với Người.

3. Tuần Thánh là gì? Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành những cuộc tưởng niệm nào?

Tuần Thánh là tuần lễ chủ yếu của năm Phụng Vụ, bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh. Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành cách đặc biệt hơn các biến cố trong những ngày cuối cùng của Chúa Giê-su, tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Người. Trong tuần lễ này, Tam Nhật Vượt Qua là những ngày quan trọng nhất.

4. Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những nghi thức long trọng nào?

- Hội Thánh cử hành hai nghi thức long trọng, đó là:
- ❖ **Thánh lễ Truyền Dầu** được cử hành vào ban sáng do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế cùng với Linh Mục đoàn để làm phép dầu Bệnh Nhân, dầu Dự Tông và để thánh hiến Dầu Thánh.
 - ❖ **Thánh Lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su** được cử hành ban chiều để nhắc nhở việc Chúa Giê-su thiết lập Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ này khai mạc Tam Nhật Vượt Qua.

5. Trọng tâm của việc cử hành chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là gì? Tại sao?

Trọng tâm của việc cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh là nghi thức suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ vào Thánh Giá mà ơn cứu độ được ban cho chúng ta.

6. Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội muốn chúng ta làm gì?

Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bên Mộ Chúa cùng Người suy ngẫm các đau khổ, cái chết và việc mai táng của Chúa Giê-su trong niềm hy vọng và tin tưởng.

7. Trên hình Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, Linh Mục ghim năm hạt hợp hương mang ý nghĩa gì?

Năm hạt hợp hương chính là biểu tượng năm dấu đánh của Chúa Giê-su (dấu đánh tay tả, Dấu đánh tay hữu, dấu đánh chân tả, dấu đánh chân hữu và dấu đánh cạnh sườn của Chúa Giê-su).





Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh ngày 23 tháng 4 năm 2006

Một trong những câu chuyện hay được rút ra từ Đại Thế Chiến II là câu chuyện về một chiếc máy bay bị rơi tại vùng biển Thái Bình Dương. Trên chiếc máy bay đó là Đại Úy Eddie Rickenbacker, Thiếu Úy James Whittaker, và một phi đoàn 6 người. Cả 8 người đều sống sót sau khi máy bay bị rơi. Sau đó trong suốt 21 ngày, họ trôi lênh đênh ngoài biển cả trên 3 chiếc thuyền nhựa nhỏ không đồ ăn thức uống. Nguồn sức sống độc nhất của họ chính là những giờ cầu nguyện mỗi ngày. Giờ cầu nguyện bao gồm đọc một đoạn sách từ cuốn Thánh Kinh bỏ túi và cầu nguyện bộc phát với Thiên Chúa. Chỉ có Thiếu Úy Whittaker là người độc nhất vô thần trong nhóm này, nhưng không bao lâu.

Vào ngày thứ sáu, họ trở nên đuối sức và rất cần thực phẩm và nước. Sau giờ cầu nguyện ban tối vừa xong, họ bắn lên trời một trái sáng, hy vọng rằng nó có thể gây chú ý cho một chiếc thuyền hay một chiếc máy bay nào.

Thế nhưng, ánh chiếu xạ từ từ tắt đi và rơi xuống cạnh chiếc thuyền. Trong khi nó rút xuống như vậy, nó đã lôi cuốn được một bầy cá. Trong sự hoan lạc của họ, hai con cá đã nhảy lên thuyền. Thế là họ có được một bữa cá ăn sau một tuần đói khát. Chiều hôm sau, họ cầu xin cho được có nước uống. Chỉ sau một lúc, họ đã dôn dập trong một trận mưa lớn. Từ lúc đó trở đi, Thiếu Úy Whittaker đã trở nên một người có đức tin và không còn là người vô tín ngưỡng nữa.

Vào ngày thứ 10, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Sau giờ cầu nguyện thường nhật, họ đã xưng thú tội lỗi mình công khai. Đây chính là một hình thức tuyệt vời bày tỏ đức tin và đức khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và người khác.

Vào ngày thứ 13, một sự kiện đáng chú ý khác đã xảy ra. Một trận mưa lớn đổ xuống nhưng nó cách xa tám người họ khoảng chừng 1000 feet.

Lần đầu tiên, Thiếu Úy Whittaker đã hướng dẫn giờ cầu nguyện. Ông cầu xin cho trận mưa trở lại. Thế rồi, điều không thể giải thích được bằng những luật thiên nhiên là: cơn mưa bắt đầu di chuyển từ từ đến họ ngược chiều gió. Họ đã uống và đã hứng nước để dự trữ.

Vào ngày thứ 21 họ đã nhìn thấy đất liền. Thiếu Úy Whittaker nghĩ rằng anh không thể nào chèo nổi khoảng cách đó nhưng anh đã cố gắng chèo. Sau 7 tiếng rưỡi, anh đã đến đất liền. Ông chia sẻ như sau: "Bây giờ, cho dù là đã được hoàn toàn bình phục, tôi không hiểu làm sao sau 3 tuần khốn, đói, và phơi nắng, chúng tôi có thể vượt thẳng." Ngay sau khi đoàn người cập bến, họ quỳ gối xuống và tạ ơn Thiên Chúa.

Khi Thiếu Úy Whittaker trở về nhà, ông đã viết một cuốn sách bán chạy nhất, diễn tả về cảm nghiệm này. Đồng thời, ông đã du lịch toàn quốc, chia sẻ niềm tin mới của ông với nhiều khán giả. Câu chuyện của Whittaker giống câu chuyện của Thánh Tôma Tông Đồ trong bài Phúc Âm hôm nay. Cả hai người đều nghi ngờ. Thế rồi, cả hai từ từ đã trở nên những người tin tưởng mạnh mẽ. Hơn nữa, họ trở nên những nhà truyền giáo. Lòng nhiệt thành truyền giáo của Whittaker đã đưa ông vào những cuộc thuyết trình mà trong đó ông đã chia sẻ với mọi người khắp quốc gia Hoa Kỳ niềm tin mới của ông. Lòng nhiệt thành của Thánh Tôma Tông Đồ đã đưa ngài đến mãi tận Ấn Độ. Và công cuộc truyền giáo của cả hai vẫn còn tiếp tục sinh hoa kết quả cho đến mãi ngày nay.

Điểm quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là đức tin của chúng ta không thể bị chôn vùi trong chính con người của chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta còn phải chia sẻ với anh chị em khác.

- o Nó phải được chia sẻ với con cháu chúng ta.
- o Nó phải được chia sẻ với những phần tử trong gia đình.
- o Nó phải được chia sẻ với những bạn hữu mà đức tin đã bị khô khan.
- o Nó phải được chia sẻ với những người quen biết và tha nhân là những người đang trên đường đi tìm kiếm đức tin.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết rằng Ngài đã ban đức tin cho chúng con không phải là để riêng con nhưng là để chia sẻ với người khác.

Cái nhìn tha thứ



Thông thường người ta hay chú ý đến một vết đen trên trang giấy trắng, hơn là nhìn một tờ giấy trắng còn một vết đen. Hai cách nhìn, một chiều tiêu cực và một chiều tích cực. Cách nhìn của tiêu cực hướng người ta về vết đen, để rồi không nhìn thấy trang giấy trắng. Cách nhìn tích cực hướng người ta đến trang giấy trắng còn lại một vết đen.

Cách nhìn tiêu cực là cách nhìn tẩy chay, phê phán. Người xưa nói: "nhân vô thập toàn", dừng lại một điểm xấu để chê bai cái tốt, như vậy là cách nhìn lên án, không chấp nhận con người.

Cách nhìn tích cực là cách nhìn hướng về điểm hẹn chín dần, sống là sự chín dần, chín dần trong ân sủng, chín dần trong tính cách người. Không chỉ riêng ta dừng lại nhìn người với cái nhìn tiêu cực mà đôi khi đối với cả chính ta.

Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiến ngấm từng lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và qui trách nhiệm cho ta.

Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bằng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ. Một thế giới tình thương là một thế giới được đón nhận.

Chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau. Có ánh mắt nhìn tha thứ là có ánh mắt dựng xây hoà bình. Hoà bình xây dựng trên nền tha thứ.

Suy Tư:

- Phải chăng vì kiêu ngạo, chúng ta chưa tha thứ cho nhau?
- Phải chăng vì kiêu ngạo, chúng ta không nói được lời xin lỗi nhau?
- Phải chăng vì kiêu ngạo, chúng ta không đón nhận lời góp ý của anh chị em?
- Phải chăng vì kiêu ngạo, chúng ta không vui khi thấy người khác hơn mình, hay ngược lại, vui vì nghĩ rằng mình hơn người khác.
- Và phải chăng, vì kiêu ngạo, chúng ta luôn phàn nàn, chê trách, bàn tán về những thiếu sót của anh chị em?

Xin Chúa tha thứ và hoán cải để chúng ta mỗi ngày một trở nên hiền lành, khiêm nhường như Chúa.



Một Thoáng Suy Tư

Sự khôn ngoan không ở với những người có tâm địa độc ác.
Khôn ngoan thế gian là tro bụi và đau khổ.
Khôn ngoan thiên đàng, là hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúng ta là lữ khách và THẾ GIAN là QUÁN TRỢ.
Sẽ có ngày chúng ta phải rời QUÁN TRỢ mà về NHÀ;
NHÀ của chúng ta, tùy thuộc vào cách sống của chúng ta hôm nay.

SỐNG là chuẩn bị đi về vĩnh cửu,
mà HÀNH TRANG là những gì chúng ta cho đi.

Tài Chánh 2006

	Tháng	Thu	Chi
	Giêng	\$1,057.47	\$2,186.30
	Hai	\$581.65	\$94.95
	Ba	\$1,232.20	\$353.47

	Cha Linh Hướng: Nguyễn Anh Tuấn	748-4953
	Chủ Tịch: Nguyễn Thành Chiêu	754-0865